

Grote vrouwen: Prof.Dr Marleen Temmerman

24 maart 1953, Lokeren

1^e vrouwelijke hoogleraar gynaecologie verloskunde in België.

Heeft haar hele loopbaan gestreden voor de rechten van de vrouw en de gezondheid van vrouwen. Op 12 oktober 2018 vindt haar emeritaat viering plaats in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. Als wetenschapster, gynaecologie, docente en politica is Prof. dr. Marleen Temmerman een internationaal boegbeeld van strijd voor de gezondheid van vrouwen en vrouwenrechten wereldwijd. Na een rijkelijk gevulde loopbaan van meer dan 40 jaar gaat ze op emiraat bij de Universiteit Gent. Zij was een nieuwsgierig kind en groeit uit als een kritische vrouw die niet in het gareel wou lopen en zeker niet zwijgen dat was niet aan haar besteed. Vanaf het vierde jaar Latijn-Grieks, begon men in te zien dat ze naar een andere school moest gaan, maar dat mocht niet van thuis. De leraar geschiedenis zei; "ofwel zwijg je, ofwel stap je naar de midden jury" Zwijgen was geen optie. Marleen vertrekt naar Brussel. En slaagt voor de midden jury. Een jaar vroeger dan normaal begint ze haar studie geneeskunde aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent. In die tijd niet zo evident voor meisjes. De verwachting was dat je onderwijzeres of regentes werd. Geneeskunde was al helemaal niet weggelegd voor mensen uit onze middens" De decibelmeter schoot vaak flink omhoog in huize Temmerman. Haar vader was gewonnen voor de Vlaamse strijd, en Marleen ging de strijd aan voor de onderdrukte mens. Haar ouders vonden haar nogal rebels.



Afrika was liefde op het eerste gezicht. In 1975 zet Marleen voor de eerste keer voet aan grond op

het Afrikaanse continent. Als stagiaire geneeskunde in het Rwandese Butare“. Het was liefde op het eerste gezicht. Daar had ze echt het gevoel nuttig te zijn“. Ondertussen had het gynaecologievirus haar helemaal te grazen. Wat interessant om meisjes tot vrouwen te begeleiden in al hun facetten.

De Hoogleraars vonden gynaecologie te zwaar voor meisjes. Marleen vond een plek in Breda om verder de opleiding te volgen. In 1981 vervolgde zij haar studie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij koos de weg van de onvruchtbaarheid. In 1988 gaat ze naar Kenia en blijft daar vijf jaar. Met 100 bevallingen per dag, moedersterfte was er erg hoog. Zij hielp mee, gaf opleidingen en haalde onderzoekbeurzen binnen. Klopte op de deuren van de Europese Commissie, de Belgische en Nederlandse Ambassade, voor middelen. Daarmee is het verloskwartier opgeknapt. In 1992 keren Marleen en echtgenoot naar België vanwege hun zoon van bijna vijf. Ze stuurt een sollicitatiebrief naar de Universitair Ziekenhuis Gent en krijgt haar aanstelling als gynaecologe. “Een geschenk uit de hemel” Zij zou de 1^e vrouwelijke gynaecologe worden.

Zij schreef vier boeken, publiceerde meer dan 25 wetenschappelijke artikels, en coachte 120 onderzoeksprojecten wereldwijd. Vorig jaar werd ze uitgeroepen tot “BESTE GYNAECOLOGE TER WERELD” De vrouwenkliniek van het UZ Gent heeft 300 werknemers, jaarlijks 1300 bevallingen en Margreet is daar diensthoofd. Mijn beste medewerkers zijn die niet altijd JA-knikken.

De projecten in Kenia en in nog 10-tal landen groeien nog steeds, 350 mensen werken daar wat haar trots maakt. Vrouwen worden nog altijd gestenigd. Vrouwen hebben geen toegang tot onderwijs. Vrouwen worden uitgetrouwde op hun twaalfde. De verkilling in Europa baart haar zorgen. IKKE, ikke, ikke, en de rest kan stikken. Solidariteit is het allerbelangrijkste zijn haar woorden. Haar strijd voor vrouwenrechten, armoede en discriminatie gaat eenieder aan. Ze staat naast jonge moeders, van Vlaanderen tot Kenia.

Wat interessant dat we deze vrouw in ons buurland hebben.